

HIJ LEEFDE ONDER ONS

fraaie
illustraties
met dialoog



Het raakt je hart aan

en kan je leven en eeuwige
toekomst veranderen



ruim **18 miljoen**
boeken gedrukt
in 27 talen



In het dertigste jaar van onze jaartelling bestond Rome al 780 jaar. Het Romeinse Rijk omvatte alle landen rond de Middellandse Zee van Gallië en Spanje tot Egypte en Syrië...



Op zekere dag in het paleis van de Romeinse gouverneur Pilatus, bevelhebber van het bezettingsleger...

Jeruzalem was de hoofdstad van Judea in Palestina dat behoorde tot de Romeinse provincie Syrië



Kapitein, wat meldt uw weekrapport?

Gouverneur Pilatus, ik zag een massa mensen naar de rivier de Jordaan gaan, naar een zekere Johannes de Doper. Ze zien hem aan voor profeet...



Hij duwt mensen onder water voor een soort doop en kondigt een nieuwe Messias aan...

Zozo... weer een messias die troepen wil verzamelen om ons Romeinen te verjagen.



Dat is niet de eerste messias en het zal ook niet de laatste zijn! maar nog geen één is erin geslaagd ons te verdrijven

Ja... een speciaal volk, deze Joden



En het enige volk dat niet onderworpen kan worden! En keizer Tiberius geeft aan ze toe. Toen ik dit paleis had verfraaid met schilderijen van onze Romeinse goden, gebod hij mij ze te verwijderen...

... volgens die Joden ontheiligde dat Jeruzalem. Daar is elke afbeelding van de enige God zelfs verboden... alle beelden uit onze cultuur of van onze keizer beschouwen zij



als afgoderij. daarover bklaagden ze zich bij de keizer en ze werden in het gelijk gesteld!

Het is een moeilijk volk om te regeren... mijn positie als gouverneur in Jeruzalem is de zwaarste van het hele keizerrijk...!



Ze hoeven niet te werken op de sabbat en mogen aan alle niet-Joden de toegang tot de Tempel weigeren... onder het voorwendsel dat ze het uitverkoren volk zijn...



Dat is waar. U moet deze Joden onderwerpen en ze tegelijkertijd ontzien. Zij zijn de enigen in het hele rijk die onze goden niet hoeven te aanbidden.



We kunnen ze gelukkig scherp in de gaten houden variaf de Burcht Antonia en ingrijpen als het nodig is

O, die temel van Jeruzalem! Wat een nachtmerrie! Als daar zo'n 200.000 mensen voor het Joodse Feest bij elkaar komen, moet je goed uitkijken. Voor je het weet veroorzaken ze een oproer...



Kapitein, hou die Jordaanrivier goed in de gaten en meld het meteen als er onraad is



Ik ga er zelf heen. Ik weet dat de Joodse autoriteiten, de hogepriester en de Farizeeërs ook een onderzoek willen instellen naar deze Johannes de Doper...



De volgende dag, dichtbij de Jordaan...



Die woestijnprofeet trekt inderdaad veel mensen. Laten we eens dichtbij gaan kijken.

Luister allemaal naar het grote nieuws: De Messias, de Christus is gekomen! Spoedig treedt hij in de openbaarheid!...



...met Hem komt de Grote Oordeelsdag van God! Hij zal Zijn volk ziften, zoals een boer de oogst zift... het koren slaat Hij op in de



schuur, maar kaf en stro worden verbrand met een onuitblusbaar vuur... Maak de weg klaar voor Hem!



Wát? is de Messias gekomen? Hij zal de Romeinen verjagen!

Eindelijk vrijheid... De gouden eeuw begint... en ons Joodse volk zal de wereld regeren.



Deze Johannes de Doper is een man Gods zoals er lange tijd niet geweest is.

Hij leidt hetzelfde harde leven als de profeten vroeger: hij draagt een kameelharen jas met een leren riem.

en weet je wat hij eet?! Geroosterde sprinkhanen en honingraten.



Als ik het allemaal goed begrijp, is de weg die voor de Messias gebaad moet worden in ons eigen hart. We moeten ons bekeren!





Ik dompel je onder in water

En laat je weer boven komen. Dat betekent reiniging en vernieuwing



Intussen...

Ráákt het jullie niet wat de profeet zegt?

Wij hoeven ons toch niet te bekeren?!



Wij zijn hier alleen maar om alles te onderzoeken voor de Joodse autoriteiten in Jeruzalem, de Hogepriester en de Farizeeërs.



Ben jij Johannes de Doper? Ben jij de Messias, de Christus?

Nee, die ben ik niet! Ik ben het niet eens waard zijn sandalen uit te trekken!



Wie ben jij dan? Waar kom je vandaan? En in wiens naam spreek je?



Ik ben - zoals de profeet Jesaja al zei - de stem van één die roept in de woestijn: maak rechte wegen voor de Here!



Op dat moment komt een man uit de menigte naar voren...

Het is een zekere Jezus uit Nazareth... Hij loopt naar Johannes de Doper toe...







Jezus was 30 jaar oud toen Hij gedoopt werd in de Jordaan... Wie was Hij? Hij werd genoemd de zoon van Jozef, de timmerman uit Nazareth. Zijn moeder heette Maria. Jezus werd in de tijd van koning Herodes de Grote geboren. Zijn ouders konden veel vertellen over Gods ingrijpen bij Jezus' komst naar de wereld...



Maria was nog maar met Jozef verloofd, toen hij ontdekte dat zij zwanger was. Tot zijn grote verbazing, want hij had nooit met haar geleefd. Wat was er gebeurd?

Op een sabbat, na terugkeer uit de synagoge, in het huis van Maria's ouders...



Volgens de profetie van het boek Daniël moet het in deze tijd gebeuren!

Maria, ga even naar de schuur en haal wat lampolie en iets te eten...



U heeft de belofte uit het boek van Daniël ook gehoord: de engel Gabriël heeft hem de komst van de Messias aangekondigd. Zouden wij die grote dag nog meemaken?

Ik geloof van wel, want...

Plotseling...



Verheug je Maria! God schenkt je grote genade...

Wat gebeurt er? Wat is dat voor een begroeting? Alsof het een boodschap uit de hemel is...?

Vrees niet, Maria. Je bent gezegend! Je zult zwanger worden en een Zoon baren en je zult Hem de naam Jezus geven. Hij is de beloofde Messias...!



Ik begrijp het niet, ik ben niet samen geweest met een man... hoe kan ik dan een kind krijgen?



De Geest van God zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen. Daarom zal je kind heilig zijn en de Zoon van God genoemd worden. Als bewijs vertel ik je: Jouw nicht Elisabeth zal een kind krijgen op haar hoge leeftijd. Zij, de onvruchtbare, is al zes maanden zwanger, want niets is onmogelijk bij God.

Ik ben de dienstmaagd des Heren... moge God met mij doen wat Hij wil.



Enige dagen later...

Moeder, ik wil graag een paar weken bij nicht Elisabeth logeren.

Je vertelt niet waarom, maar ik zie dat je het heel graag wilt..



Elisabeth en haar man Zacharias zullen blij zijn met je bezoek, maar ze wonen

zo ver weg, helemaal in Judea...

De beste manier om er te komen is om mee te reizen met een karavaan die via Nazareth op weg is naar Jeruzalem



Kort daarna, op weg naar Judea...

Ik zal je onder de hoede plaatsen van een karavaangids die ik ken, hij zal op je passen

Oh, ik ben niet bang! Ik weet dat God mij beschermt!

God heeft me met Zijn aanwezigheid gezegend en nu word ik de moeder van de Messias, waarop de hele wereld wacht...

Als ik zie dat nicht Elisabeth zwanger is, weet ik zeker dat het echt waar is!



Maria van Nazareth, daar in de verte ligt het dorpje waar je niet woont...

Hartelijk dank voor alles! Goede reis verder en Gods zegen!



Als Maria aankomt bij haar nicht...





Gezegend ben jij onder de vrouwen en gezegend is het kind dat je verwacht!



Oh! Ik ben zo gelukkig over God, dat Hij mij, een eenvoudige dienstmaagd, heeft geëerd. Ja, de almachtige God heeft een wonder aan mij gedaan. Hem zij alle dank en eer verschuldigd!

Daar komt Zacharias... hij kan niet meer praten...

Kom naar binnen, ik zal het je uitleggen



Maria, dat Zacharias zijn stem kwijt raakte, heeft te maken met mijn zwangerschap

en met de jouwe...



Je weet dat we geen kinderen hadden en ook geen hoop meer om een kindje te krijgen.

Zes maanden geleden ging Zacharias met 300 priesters van zijn afdeling naar de tempel in Jeruzalem om dienst te doen...



Het lot zal aangeven welke priester de eer zal hebben om in het heilige van de tempel wierook voor God aan te steken...

Het is Zacharias!

De kans van mijn leven! Wat een grote dag! Ik zal dicht bij God zijn!







Eindelijk, daar komt Zacharias..

Maar hij doet zo vreemd... waarom gebaat hij zo? ..alsof hij niet meer kan spreken...

Hij heeft vast een engel gezien

...of een speciale openbaring ontvangen



En ik ben zwanger geworden! Eindelijk word ik moeder!

Oh, hoe machtig is God! Hij heeft mij van mijn oneer gered... Ik word moeder...

Maria bleef drie maanden bij Elisabeth en ging toen naar Nazareth terug. De dag kwam dat Elisabeth haar kind ter wereld bracht.

Acht dagen na de geboorte wordt de jongen besneden. Bij die gelegenheid geeft men het kind zijn naam.



Zo, de besnijdenis is klaar.



Hoe zal dit kind heten?

Hij zal Johannes heten.



Een moole naam, dat betekent: De Here is genadig!

Maar niemand in de familie heeft die naam...!



Toen Maria na maanden weer terugkwam in Nazareth...



Geen twijfel mogelijk! Maria, mijn verloofde, is zwanger! Zou ze me bedrogen hebben? Ik moet met haar praten.



Jozeef, je moet me geloven. Ik heb een boodschap uit de hemel ontvangen.

...mijn toestand is het werk van God. Het kind dat ik verwacht is de Messias!



Maria, hoe kan ik dat geloven?

Zoiets onmogelijks, dat bestaat toch niet!

Maar ik wil haar niet publiekelijk te schande maken. Ik zal haar zonder ophef verlaten. Ach, wat voel ik me ongelukkig



Ik ben niet de vader van dit kind, daarom zal ik Maria verlaten...



De volgende ochtend, bij het ontwaken.

Wat een vreemde droom..

Dat moet God geweest zijn. Hij heeft tot mij gesproken door zijn engel. Ik ken Maria, ze zou nooit liegen.

het kind dat ze verwacht, is van God...



...en zal de Messias zijn...

Die een afstamming moet zijn van koning David...



En aangezien Maria en ik allebei uit de koninklijke familie van David komen...

...is dit kind de vervulling van de profetie!



Nu begrijp ik wat God van mij verwacht!

Mijn besluit staat vast: ik zal zo snel mogelijk met Maria trouwen.



Kort daarna wordt het huwelijk tussen Jozef en Maria gesloten..

Maria, mijn geliefde, welkom in dit huis. Vanaf nu is deze woning ook de jouwe!



Enige maanden later,
in Nazareth



Keizer Augustus heeft een bevel uitgevaardigd: een volkstelling in het gehele Romeinse rijk, ieder familiehoofd moet zich laten registreren in zijn plaats van afkomst.



Weer een nieuwe streek van de Romeinen. Ze willen vast de belastingen verhogen!

Of ze willen erachter komen hoeveel strijdbare mannen er zijn...

Een paar dagen later...



Davids familie komt uit Bethlehem. Daar moet ik dus naartoe.



Het duurt niet zo lang en Maria gaat snel bevallen... ik neem haar mee!



Eindelijk, Bethlehem



Wat een mensen Jozef.. hoe vinden we ooit onderdak?

Bij familie van mij, daar reken ik op. Maar ik zal eerst de formaliteiten in orde maken.

In het stadhuis...

Allemaal in de rij! Attentie: Valse verklaringen worden ernstig bestraft!



Man, m'n bloed kookt! Ik, een afstammeling van Koning David, moet me voor deze Romeinen verantwoorden?

Neem maar van mij aan dat ze niet lang meer aan de macht zullen zijn.



Men praat over een nieuwe ster aan de hemel... als dat nou het teken van de Messias is?

Bileam profeteerde al: een ster zal oprijzen uit het volk Israël en Hij zal een grote koning zijn...

Bij familie thuis...



Diezelfde nacht wordt het kindje van Maria geboren...

Ze wikkelt het in doeken en legt het in de kribbe.



In de velden bij Bethlehem houden schaapherders de wacht over hun kudden...



Groot nieuws voor alle mensen! Een kind is ons geboren, de Messias, in een stal. Jullie vinden het kind liggend in een kribbe

Kom, dat willen we zien!

Geboren in de nacht van de nieuwe ster... in een schapenstal... in Bethlehem, Davids geboorteplaats. Precies op de dag dat al zijn nakomelingen hier zijn.

Dat is een teken! Hij moet de Messias zijn, de Goede Herder!



God is onder ons gekomen! De hele hemel licht op en ik hoor zingen: Ere zij God in de hoge en vrede op aarde.

Dit is vast en zeker het beloofde kind!



Op de achtste dag wordt het kind besneden... het verbondsteken van God met voorvader Abraham.

De volgende dagen verspreidt het nieuws zich in Bethlehem.



Josef, welke naam krijgt het kind?

Zijn naam is Jezus!

Dat betekent: God redt ons.

De ouders van Jezus bewaarden veel herinneringen, zoals aan de 40e dag na zijn geboorte



Maria... volgens Gods wet moet ieder mannelijk eerstgeboren kindje worden opgedragen aan God.



De tempel in Jeruzalem is niet ver weg... We zullen erheen reizen en onze zoon aan God opdragen

Oh, Jozef! Dat zal ik met grote vreugde doen!

Op het tempelplein...



Een mooi schaap voor je offerande.

Nee, dat is te duur voor ons! We kopen dat stel duiven.

Op dat moment komt een oude man de tempel binnen. Het is de welbekende oude Simeon...



Simeon, wat brengt jou vandaag naar de tempel?

Anna, ik voel dat ik een speciale ontmoeting zal hebben... Gods Geest heeft mij hierheen geleid

Simeon, hij zegt altijd dat hij niet zal sterven voordat hij de Messias heeft gezien...

Wie is die oude man daar?



Simeon, bekijk dit kind eens goed.

Oh, ik voel een enorme emotie in mij opwellen?!

Nu kan ik sterven... want mijn ogen hebben Gods redding gezien... Zijn licht zal over de volken schijnen!





De ouders van Jezus herinnerden zich ook de wijze mannen uit het Oosten nog goed, die het verschijnen van een nieuwe ster hadden opgemerkt. Hun bezoek toonde duidelijk aan hoe Jezus werd verwelkomd door vreemdelingen, maar verworpen door zijn eigen volk!



Waar is het pasgeboren kind, de Messias, die koning over dit land zal worden?

Wij hebben zijn ster in onze landen zien verschijnen..

Wat? Is de Messias geboren?...

Onmogelijk! Dat zouden ze in Jeruzalem weten... en hier heeft niemand iets gehoord.

Dit nieuws over de Messias moet ik snel aan koning Herodes vertellen..



Majesteit! Enkele vreemdelingen zoeken een kind, dat de beloofde Messias is

Ze zeggen dat de tijd van zijn geboorte samenvalt met het verschijnen van een nieuwe ster...

Wat! een kind? Dat de Messias is? En mij niets verteld? In het geheim is een rivaal voor de troon verschenen...



Ik moet met list te werk gaan om deze samenzwering te ontmaskeren...

Laat onmiddellijk de knapste Farizeeërs voor mij verschijnen!

Ik hoor geruchten over de Messias... ik moet mij daarop voorbereiden. Wat weten jullie van zijn familie en zijn geboorteplaats?



De heilige boeken zeggen dat de Messias afstamt van koning David.

En Koning David kwam uit Bethlehem!

De profeet Micha schreef: 'Bethlehem, je bent een klein dorp, maar uit jou zal de grote Koning, de Messias voortkomen, de Herder van Mijn volk.'

Laat die vreemdelingen bij mij komen!



Iets later...

Jullie zoeken een kind dat de Messias zou moeten zijn?

Wij hebben zijn ster gezien.





De wijze mannen verlaten Jeruzalem op weg naar Bethlehem.

... en daar ontdekten zij het kind.



De volgende morgen bij het opstaan...



Dagen gaan voorbij. En koning Herodes in zijn paleis...



De wijze mannen zijn nog steeds niet teruggekeerd.

Geen twijfel mogelijk. Ze verbergen deze afstammeling van David om mij later van de troon te stoten.



Maar ik zal deze samenzwering in bloed smoren



Ga met de soldaten naar Bethlehem. Spoor in dat dorp en in de omgeving alle jongens onder de twee jaar op. Geen genade: dood ze allemaal!



Maria, sta op! Ik ben gewaarschuwd in een droom. Het kind is hier niet meer veilig!

We nemen het kind en vluchten vannacht nog naar Egypte!



Na Herodes dood, enige jaren daarna, keerden Jozef en Maria terug naar Nazareth in Galilea.

Daar groeide Jezus op en nam toe in wijsheid en aanzien bij God en de mensen.

Op 30-jarige leeftijd ging hij naar Johannes de Doper en werd gedoopt.



Op een dag ziet Johannes de Doper Jezus voorbijgaan



Nathanaël,
ik heb groot
nieuws...

Wat dan? Ik hoop
dat je me niet voor
niks wakker
maakt!...

De Messias,
de Christus, we
hebben Hem
gevonden!

Wie is
het?

Jezus van Nazareth...

Je bent toch niet serieus?
Hoe kan er nou iets goeds
uit Nazareth
komen?

Kom
en kijk
zelf...

Goed, omdat je mijn
vriend bent zal ik met je
meegaan...

Hier is een echte
Israëliet, die zegt
wat hij denkt...

Maar...
hoe kent
U mij?

Ik zag je liggen
onder de vijgeboom
voordat Filippus je
riep...

Dat is bijzonder! Ik begin
zowaar te geloven dat U degene
bent waarop we wachtten

Geloof
Mij...

...Nathanaël, je
zult grotere
wonderen zien dan
dit... je zult de
hemel zien
opengaan

en engelen
van God
opstijgen
en
neerdalen

op de
Zoon des
Mensen.

Ik ben overtuigd!
Jezus, kom met Uw
discipelen mee naar
mijn dorp Kana!

We vieren daar
een bruiloft...



Jezus, Je bent naar de bruiloft gekomen...! Daar ben ik blij om!



... maar nu Je hier toch bent... er is geen wijn meer. Kun Je daar iets aan doen?



Lieve vrouw, waarom betrek je Mij daarin? Mijn uur is nog niet gekomen...

Mijn kruik is leeg!



...en de voorraad is op, er is niets meer



Ik weet het, maar luister goed...

als Jezus jullie vraagt iets te doen, doe dan precies wat Hij zegt!

Daarginds staan zes lege aarden water-vaten... wees zo goed en vul ze met water.



Zoals U wenst, Jezus...



Zo, dat is gedaan.





Laat nu de ceremoniemeester hiervan drinken...

Hij zal ons uitlachen... en denken dat we hem voor de gek houden.

Doe nu maar gewoon wat Hij zegt!! Zo heeft zijn moeder het ons gezegd..

Proeft u dit eens...

Waar heb je deze eersteklas wijn vandaan? Welk merk is dat?

Er zijn zes volle vaten met deze wijn.



Zeg eens bruidegom... je hebt eerst goedkope wijn geschonken en nu kom je met de beste...



...maar dat is helemaal verkeerd! Op een feest schenkt je eerst de beste wijn en daarna, als de mensen het toch niet meer proeven, de goedkopere...



De ceremoniemeester weet het niet.. maar wij waren erbij! Jezus van Nazareth heeft water in wijn veranderd.

Een groot wonder, om zomaar van gewoon water de allerbeste wijn te maken!

Het bruiloftsfeest kan doorgaan...

Laat ons vrolijk zijn en nog een mooi lied zingen voor het paar!



Geloof mij, geen mens kan zo'n wonder verrichten, alleen God kan dat... misschien is Jezus wel de langverwachte Messias!



Wijn is het symbool van vreugde. De nieuwe wijn wijst naar een vreugdevol nieuw leven, zoals beloofd door God!

Jezus reist naar Kapernaüm aan het meer van Genésareth in Galilea. Andreas, Johannes en Petrus werkten daar als vissers...



Dit zijn onze vissersboten. Deze boot is van Simon Petrus...



Mijn broer Johannes en ik, Jakobus, zijn van jongs af aan vissers geweest.



Heel goed. Jullie, vissers, zullen vanaf nu Mijn eerste discipelen zijn...



Zo,.. alles is klaar om vannacht te gaan vissen...



Jezus, U kunt de nacht bij mij thuis doorbrengen... maar mijn schoonmoeder ligt met hoge koorts op bed..



Kom, laten we naar je huis gaan en geloof me Petrus, je schoonmoeder zal beter worden.



Ik voel me weer goed... ja, zelfs helemaal beter! Ik sta op en zal iets te eten maken...



Diezelfde nacht gaat Petrus met zijn bemanning uit op visvangst...

De volgende morgen...



Wat is dat nu? Lege manden... niets te verkopen?

Niets!... we hebben een hele vermoeiende nacht gehad... en niets gevangen... nu moeten we de netten schoonmaken.

Jezus komt eraan, gevolgd door een menigte mensen...



Petrus, vaar je boot iets van het land af, zodat Ik deze mensen, die Gods Woord willen horen, kan toespreken...



wakker is, spruit het zaad en groeit, zonder dat hij zelf weet hoe!

... de grond brengt vanzelf vrucht voort: eerst de halm, daarna een aar, daarna het volle koren in de aar! En zo eten wij ons dagelijks brood!



Het Koninkrijk van God is als een mens, die zaad in de aarde werpt. Dag en nacht, of hij nu slaapt of



Alle mensen zijn uitgenodigd! Maar jullie moeten je leven onderzoeken! Laat jullie hart niet zo hard zijn als een rots, of als grond overwoekerd door doornen, overgroeid met verlangens naar bezittingen, geld en gemak!



...stop met jezelf en anderen te bedriegen... erken eerlijk je ware motieven! God verlangt van ieder:



Handel altijd correct wees barmhartig en vertrouw in alles op Hem!

Nadat Jezus ophield met spreken...



Petrus, vaar uit en ga vissen. Breng je boot in diep water en gool het net uit!

Waarom dat? We hebben ons de hele nacht afgebeeld en niets gevangen.

Petrus, ik herhaal: vaar uit en gool het grootste net uit!



Het heeft geen zin! Het is een verkeerd tijdstip; de vis is nu in diep water!

Luister... Petrus; heb vertrouwen in Mij...



U bent de enige die mij ertoe kan brengen om nogmaals te gaan vissen. Goed, we zullen opnieuw uitvaren en het net uitwerpen.

Kom op mannen. Johannes, Zebedeüs, Jakob, we gaan er nog een keer op uit! Maak voort en iedereen op zijn plaats!



Ongelooflijk, wat een vangst! Het net scheurt bijna, zoveel vissen!



Hallo daar! Kom hierheen om ons te helpen, snel!





Toen lieten zij hun boten en netten achter en volgden Jezus...



Jezus reist rond in Galilea en verkondigt het goede nieuws, terwijl Hij zieken geneest. Grote groepen mensen volgen Hem...



Mijn tijd is gekomen! Het Koninkrijk der hemelen is nabij! Kloppend aan de deur van jullie harten...

Ik wou dat het waar was... we hebben genoeg van koningen, revoluties en al die corrupte regeringen.

Door alle eeuwen heen is dat wat mensen tot stand brengen teleurstellend. We hebben Gods leiding nodig!

Alle profeten hebben de komst van de Messias voorspeld en de tekens waaraan wij Hem kunnen herkennen... de blinden zullen zien en de lammen lopen...

Mensen met besmettelijke ziekten moeten buiten de gemeenschap leven, ze wachten op Jezus bij de poort.

Kom naar Mij, allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal jullie rust geven. Leer van mij, Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.

Ik kan weer lopen. Dank U Jezus!

Ik hoor de bel van een persoon met lepra...



Jezus heeft mijn ogen aangeraakt en ik kan weer zien!



Blijf uit onze buurt,
ga weg. Je bent een
onreine...



Oh, raak hem
niet aan, hij is
besmettelijk!



Jezus!
Als U wilt,
dan zal ik
gezond
worden!



Omdat je Mij
vertrouwt, zul je
gezond worden!



Ik voel
mezelf
veranderen!



Ga heen en
toon jezelf aan de
priester, zodat hij
kan vaststellen dat
je weer gezond
bent,...

...je hebt recht op een
eigen plaats tussen de men-
sen, net zoals ieder ander!



Kapernaüm is een grensstad en heeft een douanekantoor...



Hé Mattheüs, ben je aan het droppen over je geld en je winsten?



Ik denk na over die Jezus waar iedereen over praat. Ik voel me erg tot Hem aangetrokken.

Laat me niet lachen. Jij, een tolheffer, die voor de Romeinen werkt?



...jij, een levensgenieter, die feesten en vrouwen naloopt! Voor zulke mensen heeft Hij geen belangstelling!

Je hebt gelijk, maar kijk! Daar komt Hij aan...



Goedendag Mattheüs! Zou jij Mijn discipel willen worden?

Wat? Wie?

Dan plotseling...



Jezus! Ik zal U volgen!



Vrienden... een grote verassing...

Ik ga jullie verlaten en sluit me aan bij de discipelen van Jezus. Dat verbaast jullie hè? Maar Hij wil mij er echt bij hebben!



Om mijn afscheid te vieren, geef ik vanavond een groot feest. Jezus zal daar ook aanwezig zijn!

Diezelfde avond...



Inderdaad...



Jullie begrijpen niets! Moet een dokter niet bij de zieken zijn? Denk liever na over de woorden van de profeet: 'Zo spreekt God:



Ik wens barmhartigheid, geen offerande...' want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars!

Op een dag komen de inwoners van Kapernaüm bij elkaar in het huis van Simon, de visser, waar Jezus verblijft. Iedereen wil Hem horen...



We zullen ons onderzoek voortzetten... en ons onopvallend gedragen...

Maar we moeten opschieten als we nog binnen willen komen



Je ziet toch dat de deur geblokkeerd is; we kunnen er niet in!

Alsjeblieft, doe iets. Ook al lijkt het onmogelijk. Ik moet naar Jezus, want Hij alleen kan mij genezen...





De platte daken
van de huizen in
die tijd waren
gemaakt van
leem...



Pas op! Ga
opzij! Maak
ruimte!



Kijk dat
eens, die
durven!

Het is die
arme ver-
lamde man.
Absoluut
ongeneesbaar
zoals iedereen
weet..





Enige dagen later, in het dorpje Magdala, niet ver van Kapernaüm - voor het huis van de rijke Simon...



Simon, de bekende Jezus komt hier. We willen je iets vragen, luister...

Wij onderzoeken Zijn geval. Als jij Hem te eten vraagt, kunnen wij Hem van dichtbij bestuderen...

Dat is prima, kom binnen en rust eerst uit van jullie reis.

Als Jezus arriveert, raakt het gehele dorp in beroering.



Jezus van Nazareth! Welkom in ons dorp. Uw roem reist voor U uit...



Daar is de beroemde Jezus... die niemand veracht, zelfs geen vrouwen van mijn soort... Ik voel mij tot Hem aangetrokken!...

Ik heb de voornaamste mensen uit het dorp bijeengeroepen. U bent uitgenodigd voor een maaltijd.

Ik kom graag.



Hij gaat vanaavond bij Simon eten. Ik ga me heel mooi maken... dit zal een beslissende dag in mijn leven zijn...





Werkelijk... daar is Hij. Mijn hart klopt in mijn keel. Het is nu of nooit. Ik ga naar binnen en zal zijn voeten kussen en met deze dure parfum overgieten! Het kan me niet schelen wat ze allemaal denken. Eén ding is zeker: Jezus zal mij niet afwijzen...

Die prostituee durft zeg! Daar ligt ze te huilen en droogt zijn voeten met haar haren!

Als die Jezus werkelijk een profeet is, zou Hij weten wat voor soort vrouw zij is!...



Ja, en Hij zou haar een klap in het gezicht geven

Maar nee hoor, Hij laat zich gewillig door haar liefkozen!

Simon... zullen wij tijdens de maaltijd wat ideeën met elkaar uitwisselen?

Graag! Zoals U wilt, Meester. Het woord is aan U..



Ik vertel jullie het volgende verhaal...



Tijdens het rondreizen in Galilea komt Jezus in het dorpje Nain..



Aan de over van het meer van Gennesareth ontmoet Jezus een grote menigte mensen die Hem willen horen. Hij spreekt met ze tot de avond...



Jezus, het wordt laat en er is geen dorp dichtbij. Zend ze weg, zodat ze nog eten kunnen kopen.

Filippus, het is onze taak ze eten te geven!

Waar kunnen wij zoveel broden kopen?

Jezus, U wilt toch niet aan allemaal brood aanbieden? Het kost minstens 200 zilverstukken om ieder iets te kunnen geven!



Iedereen zou eten meegenomen moeten hebben, zoals deze jongen. Hij heeft vijf broden en twee vissen...

Roep die jongen, zodat we het kunnen verdelen.

Maar dat is toch niets voor zoveel mensen?

...zeg aan de mensen dat ze in het gras gaan zitten...

Gezegend bent U, o Here, onze god, die het eten uit de aarde laat groeien.



Neem dit brood en de vissen en verdeel het onder alle mensen...



Dat was heerlijk en ik heb nog brood over!

Wat een fantastische maaltijd hebben we hier!

Eet allen en geniet ervan vrienden!



Na het eten, als iedereen genoeg heeft gehad...



Intussen beraadslaagt een groep mannen..



Maar Jezus weet dat de mensen Hem met geweld tot koning willen maken...



Enige tijd later leidt Jezus zijn discipelen naar het Noorden naar het Hermongebirge, wat tegenwoordig de Golanhoogte is.





We zijn hier ver van de mensenmassa's... hier kunnen we uitrusten en wat nadenken. Ik wil jullie een vraag stellen: Wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is?



De meningen zijn verdeeld. Sommigen zeggen Johannes de Doper. Anderen zeggen Jeremia of een van de profeten...



Velen denken Elia, die zo geheimzinnig verdween en die terug zal komen om de Messias aan te kondigen.

weer anderen denken dat U een grote profeet bent, die grote macht heeft.



Maar jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?

Voor ons bent U de Messias, de Christus, de Zoon van de levende God!

Simon, wat je zegt is je niet door mensen geleerd... maar door Mijn Vader die in de hemel is. Hij heeft jou dat geopenbaard!

God zal dat openbaren aan ieder mens die hem ernstig zoekt!



Toen Ik in de synagoge in Kapernaüm gesproken heb, hebben vele mensen niet aanvaard wat Ik zei. Ze verlieten Mij. willen jullie Mij ook verlaten?

Naar wie zouden wij moeten gaan? U bent de Heilige van God! U hebt woorden van eeuwig leven!

Mijn discipelen, jullie hebben Mij niet gekozen, Ik heb

jullie gekozen. En toch is één van jullie een duivel..



Jezus bedoelde Judas, die Hem verraden zou.



Eindelijk heeft Jezus besloten naar Jeruzalem te gaan...

...dat zal wat worden, wanneer Hij midden op het Feest verschijnt!

Het volk is in staat een opstand te veroorzaken en Hem op de schouders te nemen!



Mijn broer Johannes en ik, Jacobus, zijn de allereerste discipelen van Jezus. De hoofdrollen zullen voor ons zijn...

Wat! Jullie zijn niets meer meer of beter dan een van ons... er zijn onder ons die zelfs meer in hun mars hebben dan jullie!

Moeder, U moet een goed woordje voor ons doen bij Jezus.



Meester, zijn mijn beide zonen niet Uw eerste discipelen? Zij verdienen dan toch ook Uw rechterhand en linkerhand te zijn in het komend koninkrijk?

Jullie weten niet wat je verlangt! Zijn jullie bereid de drinkbeker te drinken die Ik moet drinken? Willen jullie aan Mijn lijden deelhebben?



Wij zijn tot alles bereid!

Vrienden, jullie maken verkeerde voorstellingen. We gaan naar Jeruzalem, maar niet om de macht over te nemen.

Ik ga naar Jeruzalem en zal veel moeten lijden. Ik zal gedood worden, maar op de derde dag opgewekt worden uit de dood!



Wij staan achter U en wij zullen voor U vechten en niet toestaan dat U iets overkomt!

Ga weg van Mij, Satan, grote verzoeker! Je wilt Mij verhinderen Mijn taak te volbrengen!



Dat verhoedde God. Dat zal U geenszins overkomen!



Jullie willen maar één ding: een strijdende en overwinnende Messias. Dat herinnert Mij aan Mijn zware verzoekingsperiode in de woestijn, toen Satan, de boze, mij wilde verleiden.

'Je hebt honger', fluisterde hij. 'Maar als je de Zoon van God bent, zeg dan dat deze stenen broden worden!' Ik wees de verleiding af om een Messias te zijn die niet zou lijden - zelfs lijden door honger - want een mens zal niet alleen van brood leven, maar van ieder woord dat God spreekt.



Ik weerstond ook deze verzoeking om een Christus te zijn die de mensen inpalmt door sensationele evenementen.

En daarna nam de duivel Me mee naar het hoogste punt van de tempel en fluisterde: 'Spring naar beneden, want als je Gods Zoon bent, zal Hij je beschermen en de mensen zullen je bejubelen!'



Daarna stond Ik op een zeer hoge berg en de Satan toonde Mij alle koninkrijken en hun pracht. Hij fluisterde: 'Dit alles zal ik U geven, indien U zich neerwerpt en mij aanbidt!' Ik wees deze verzoeking af, om een Messias te zijn die door geweld en macht van geld zou regeren. Ik antwoordde:

Er staat geschreven: Aanbid alleen de Here uw God en dien Hem!

Vrienden, val niet voor deze verzoeken. Ik ben Degene van Wie de profeet Jesaja schreef: Ik geef Mijn leven voor velen!

Wat een teleurstellende toespraak! Ik verlies mijn tijd en mijn kansen met deze Jezus. Ik had het eerder kunnen beseffen.

Ik begrijp er niets meer van..

Vrienden, maak hier alles in orde om te overnachten...

...en jullie, Johannes, Jacobus en Petrus, kom met Mij mee. Wij zullen de nacht op de berg doorbrengen.





Midden in de nacht worden de drie discipelen wakker en ze zien Jezus veranderd; stralend als de zon, sprekend met Mozes en Elia.



Als de verschijning weg is, zien ze Jezus weer als gewoon mens.



bij het ochtendgloren dalen Jezus en de drie discipelen van de berg af.

Er zijn geen woorden om te beschrijven wat wij vannacht zagen... het is mij duidelijk geworden dat Jezus veel groter is dan Mozes en Elia...



...zeker; zij hebben Zijn komst voorbereid. Terwijl Hij zelf God in mensengedaante is!

Ik hoorde een stem uit de hemel: Deze is Mijn Geliefde Zoon, volg Hem! Luister naar Hem!



Ik getuig met je mee, Johannes. Jezus is de Messias, de Zoon van de levende God!



Petrus, ik hoorde je zeggen: Here, het is goed dat we hier zijn, indien U het wilt, zal ik hier drie tenten bouwen. Voor U één, voor Mozes een en voor Elia een..

Vrienden, Ik gebied jullie: Zeg niemand hier iets van... wacht met vertellen totdat de Zoon des Mensen is opgestaan uit de doden.



Ik begrijp het niet goed. Maar we beloven dat we erover zullen zwijgen.

Johannes, Jacobus en ik, Petrus, vertrouwen dat God met ons is!



Kom allemaal, goede moed! Op naar Jeruzalem!

Jezus heeft besloten om in alle stilte naar het Paasfeest in Jeruzalem te gaan. Ze komen aan op de Olijfberg.

Hier ontmoeten ze een groep pelgrims uit Galilea, die ook naar Jeruzalem gaan...

Kijk, daar is Jezus van Nazareth!...

...de beroemde profeet uit onze provincie Galilea.



We zullen een optocht maken voor Zijn intocht in Jeruzalem!



Kom, mensen uit Galilea, we omringen Hem, we zullen Hem bejubelen als de Messias... dat wordt een sensatie!

Jezus, voor deze ene keer... aanvaard deze eer.

Ik accepteer het...

Ga naar dat dorp, je zult een ezelsveulen vinden, breng het hier. Daar zal Ik op rijden.





Het is voor Jezus van Nazareth, de beroemde profeet... we zullen het terugbrengen...



Als we Jeruzalem binnenkomen, spreid dan allemaal je mantel op de grond, als bewijs van eer voor Jezus. En Kinderen, jullie strooien bloemen...





Wie bejubelt men?

Jezus van Nazareth, de nieuwe profeet!



Wat moeten wij hiervan denken?

Als de Romeinen dit bemerken, sturen ze hun leger de straat op.

De optocht is op het grote tempelplein aangekomen... De bedelaars, de zieken en de invaliden zijn Jezus gevolgd...



Terug! Hier vandaan! Vervloekte bedelaars en kreupelen! Jullie zijn onrein en mogen de tempel niet binnenkomen!

Ik heb lak aan jullie geboden. Ik ben kreupel, maar Jezus zal mij genezen!



Nu juichen de kinderen Jezus toe...



Lang leve Jezus van Nazareth!



Wees stil, jij bengel! Dit is de heilige tempel!





Eruit met dat alles!

...jullie ook, oplichters en geldwolven! Met jullie minachting voor de Heilige Schriften: 'Mijn huis', spreekt God, 'zal een bedehuis zijn voor alle volken!' Maar jullie hebben er een...

rovershol van gemaakt!

Prima, eindelijk een profeet die niet bang is! Was het niet een schande, deze kraamhandel in Gods tempel?!



...en wie profiteert ervan? De Farizeeërs die de plaatsen aan de hoogstbiedende verkopen!



Wat een ramp, nu is de organisatie van het feest volkomen in de war!

... en onze winsten met deze bron van inkomsten zijn verloren gegaan



We zullen deze zogenaamde Messias hierover ter verantwoording roepen



En!... Wie denk je dat je bent?! Komt hier revolutie maken en de bestaande orde omver werpen! Wie draagt jou op dat te doen? Zeg op!



Julie willen alles weten! Goed.. Ik zeg jullie: vernietig deze Tempel en Ik zal hem in drie dagen weer opbouwen!



Wat in hemelsnaam wil je ons daarmee zeggen?

Hij is niet goed bij zijn hoofd! 46 jaar heeft men nodig gehad om deze tempel te bouwen en hij beweert het in drie dagen te kunnen!



Kort daarna verzamelen de Farizeeërs, de vijanden van Jezus, zich onder leiding van hogepriester Kajafas...



De zaak van Jezus is verloren. Ik, Judas, had mijn toekomst gezet op zijn succes... Ik hoopte dat Hij als de Messias ons zou bevrijden. En nu pakt het anders uit. Ik ben nu op een dood spoor dankzij Hem!



...de beste manier is om mij los te maken...



...en mij bij zijn tegenstanders aan te sluiten en hen te helpen om Hem te arresteren!



Uiteindelijk hebben zij gelijk, denk ik... Jezus kan onze natie in gevaar brengen!

Mijn besluit staat vast.

Enige dagen later, bij het vallen van de duisternis...



Ik ben het, Judas.

Goedzo Judas, je hebt je belofte gehouden.



Ik heb mijn besluit genomen, ik lever Hem over tegen elke prijs.

Judas, je bewijst ons volk een enorme dienst en we zijn je dankbaar.

Hier is de beloning; 30 zilverstukken. Dat is de prijs die we willen geven voor deze Jezus!



Klopt precies. Nu moet ik nog een gunstige gelegenheid afwachten...



Denk er vooral aan, niet in het openbaar, zodat de mensen niet voor Hem opkomen en het verhinderen!

Het beste is 's nachts, in de duisternis. Dat is ons uur.



Een paar weken lang verborgen Jezus en zijn discipelen zich, terwijl de dienstknechten van de Farizeeërs Jezus zochten.



Vrienden, spoedig zal het Paasfeest gevierd worden. Johannes en Petrus, jullie gaan het voorbereiden.

Met plezier, maar waar en bij wie?



Ik heb een bovenzaal besproken in Jeruzalem, daar moeten jullie alles klaarmaken.



Meteen als jullie de stad inkomen, zul je een man met een waterkruik zien. Volg hem naar zijn huis, daar is het.



Hm,... Jezus vertrouwt mij niet meer. Ik als kasbevaarder zou dit eigenlijk moeten doen, het Pascha organiseren. En dan had ik het adres geweten

...en de Farizeeërs in kunnen lichten. De arrestatie zou dan geen probleem zijn..

Een paar uur later...



Vrouwen met kruiken, dat is niets bijzonders...

...maar daar gaat een man die een kruik draagt. Dat is helemaal niet volgens de gewoonte. Zou dat hem zijn?

Ja. Zeker weten. We volgen hem.





en hier is de bovenzaal, die ik voor Jezus gereserveerd heb. Jullie zien het, alles is in orde gemaakt.



's Avonds...



Vrienden, Ik heb er erg naar verlangd om dit Paasmaal met jullie te eten, voordat Ik lijden moet en Mijn leven zal geven om velen te redden!...



Als ze plaats nemen,
ontstaat er onenigheid...



Geef mij die
plaats, ik het het
recht om naast
Jezus te zitten

Komt niets van in! Hier
ben ik en hier blijf ik. We
hebben toch allemaal even-
veel recht...?

Dat klopt. Geen voor-
trekken of speciale
voorrechten!

Vrienden,
wacht even
voordat
jullie gaan
zitten...



Jullie weten dat de koningen
over hun volken heersen met
dwang en geweld. Maar met
jullie moet het precies ander-
som zijn...



Het is
jullie taak
om volledig
in elkaars
dienst te
staan!



Daarna...

Wat gaat
Jezus nu
doen?

Ik begrijp het niet;
alsof Hij zich klaar-
maakt om iets schoon
te maken...





Wat?!... wil.. wilt U mijn....

... mij de voeten wassen?



...Mij?! Dat niet Jezus, nooit en te nimmer!



Wat Ik nu doe, zul je later begrijpen, als je Mij afwijst kun je niet met Mij zijn, kun je niet Mijn vriend zijn



Oh, dan neem ik alles terug! Niet alleen mijn voeten, maar ook mijn hoofd en handen!



Een man die een bad heeft gehad, is schoon. Alleen zijn voeten moeten opnieuw worden gewassen...



...maar niet allen zijn schoon...

Het is onwaardig wat de Meester doet, dat is toch slavenarbeid!...

Bij deze woorden dacht Jezus aan Judas Iskariot...

Als Jezus de twaalf discipelen de voeten gewassen heeft...



Verbaast het jullie, wat Ik nu voor jullie gedaan heb..? Jullie noemen Mij Meester en Here en terecht! Want dat ben Ik! Nu Ik, jullie Here, jullie dienaar geworden ben, is dat een voorbeeld voor allen! Daarom moeten jullie hetzelfde voor elkaar doen!

Aan het begin van het maal eten ze de bittere groenten, naar het gebruik, ter herinnering aan de onderdrukking van hun voorouders in Egypte, voor de grote Exodus.



Vrienden, ik moet jullie iets triests vertellen.. Eén van jullie zal mij verraden!...

Ik hoop dat U mij niet bedoelt?!...

Of mij!



Ja, ik meen het echt! Eén van jullie, die mee eet aan Mijn tafel...

Wat?! Zoiets ondenkbaars, dat is afschuwelijk!

Wie van ons zou dat doen?



Johannes, vraag Hem wie Hij bedoelt. Misschien kunnen we proberen dat verraad te verijdelen...



Hij is het, wie Ik het brood,...



Na het vertrek van Judas geeft Jezus het sein om te eten. Hij spreekt de zegen uit...



Geloofd zij U Here, onze God, de uit de grond ons eten laat groeien.

Dan breekt Hij het brood en verdeelt het...



En zegt daarbij...



Neem en eet. Dit is Mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt!



Na het eten neemt Jezus de beker en spreekt het dankgebed uit...



Dank u Here, onze God, voor de vrucht van de wijnstok die ons vreugde schenkt...

En zegt daarbij...



Neem en drink allen hieruit. Dit is Mijn bloed van het nieuwe verbond, dat voor u en vele vergoten wordt tot vergeving van zonden...



Doe dat als herinnering aan Mij!

Daarna eindigen Jezus en Zijn discipelen het maal met de gezangen van Pascha...



...waarop ze samen Jeruzalem verlaten...



Waar leidt Hij ons heen?

Jezus en de elf discipelen gaan door het Kidron-dal...



...en bestijgen daarna de Olijfberg.

Vrienden, Ik waarschuw jullie: deze nacht zullen jullie allemaal vluchten en Mij in de steek laten...



De anderen kunnen U verlaten, maar ik niet!
Al moet ik sterven, ik zal U niet verlaten!



Petrus... voorwaar, ik zeg je: In deze nacht, voordat de haan kraait, zul je Mij drie keer verloochenen!



Nadat ze de hof die Gethsémané heet, binnen zijn gegaan...

Rust hier wat uit... Ik ga nog iets verder met Johannes, Jakobus en Petrus.



Jezus, gevolgd door de drie discipelen, is iets verder gegaan...



Jezus wordt heel bedreefd en bang en bidt..



Jezus komt terug bij zijn discipelen, maar...





Het is heel belangrijk om te waken en te bidden, zodat je niet in verzoeking komt!



Zien jullie wel, woorden zijn gemakkelijk, maar als het op daden aankomt....

Intussen, bij de ingang naar de hof...



Judas, hoe ziet Jezus eruit, zodat we Hem kunnen herkennen?



Hij is Degene Die ik groet met een kus.

Sta op! Het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen zal worden overgeleverd. Hij die Mij verraadt is dichtbij.



Goedenavond, Meester...



Na de eerste schok komen de discipelen een beetje bij...



...dat zal je je leven lang herinneren... Aaaaui!



Jullie komen met zwaarden en knuppels, alsof Ik een rover ben..

Iedere dag leerde Ik openlijk in de tempel. Waarom hebben jullie Mij daar niet gearresteerd? Maar jullie geven de voorkeur aan de nacht, daar voelen jullie je thuis!



Zo, jullie komen midden in de nacht om ons te arresteren...



Petrus, berg je zwaard weg..

Allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen.

Jezus laat zich boeien. Als zijn discipelen dat zien, vluchten zij weg...



De soldaten brengen Jezus van de Olijfberg naar Jeruzalem...



Ik ga het plein op om te weten te komen wat ze met Hem gaan doen...



Ze hebben Jezus naar het gerechtsgebouw van de hogepriester gebracht.





Tegelijkertijd in het gerechtshuis...



Jezus verschijnt voor de hogepriester, het hoofd van het Sanhedrin (de Hoge Raad), die alle leden heeft opgeroepen om een rechtszaak tegen Jezus te houden.



Ik heb jullie samengeroepen om de zaak van Jezus te onderzoeken, want dit is iets wat onze gehele natie aangaat...

Zijn sensationele acties en openlijke ordeverstoringen, de revolutionaire uitspraken over onze tempel en onze religie, hebben mij genoodzaakt Hem te arresteren...



...en Hem voor ons gerechtshof te brengen, om Hem volgens onze wetten te berechten. Laat de getuigen aantreden!



Ik heb Hem horen zeggen dat Hij de tempel kan verwoesten en dat Hij het op Zich neemt om hem in drie dagen weer op te bouwen.

Zo waagt Hij het om van de Tempel te spreken! De heilige tempel van Jeruzalem, het huis van God!



Nee, dat zei Hij niet, maar: Ik zal deze tempel, door mensenhanden gebouwd, verwoesten en een andere bouwen, die niet het werk van mensenhanden is.



Ik registreer: de getuigen zijn verdeeld.. Jezus antwoordt niets. De vergadering is oneens en verward.





We stoppen met deze discussies over de tempel, want de beklaagde antwoordt niets...

Jezus, vertel ons duidelijk, ben je de Messias, de Christus, de Zoon van de levende God?

U zegt het! Het is waar. ...en jullie zullen de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand van de Almachtige God. En je zult Hem zien komen op de wolken van de hemel.

Hij heeft God gelasterd! We hebben geen verdere getuigen meer nodig. Jullie hebben allemaal zijn Godslastering gehoord!



De dood! Hij verdient de dood!



Hoe luidt jullie oordeel?

Jezus beweert dat Hij de Mensenzoon is, waar de profeet Daniël van sprak... die opgenomen werd in de Hemel en bij God Zelf zal zijn, en die alle heerschappij over alle landen en naties heeft ontvangen...

Wat een aanmatigende Godslastering!

Ik registreer: alle rechters zijn buiten zichzelf na het horen van die Godslastering en de hogepriester scheurt zijn kleren als teken van verontwaardiging!





Intussen, op het voorplein, bij het vuur...



Als Judas het oordeel van de Hoge Raad hoort...



...krijgt hij gewetenswroeging en snelt naar het Sanhedrin om de 30 zilverstukken terug te brengen.



Ik heb een verschrikkelijke zonde begaan door Jezus aan jullie te verraden!

Ik wil dit bloedgeld niet meer hebben!



Ik heb onschuldig bloed verraden

Wat gaat ons dat aan? Dat is jouw zaak...

In grote vertwijfeling gaat Judas weg en hangt zichzelf op



Terwijl men in de vroege ochtend Jezus naar Pilatus brengt...



De afgevaardigden van het Sanhedrin willen Pilatus spreken...



Wij brengen hem voor u, want u alleen mag een doodstraf uitvoeren...

Ik feliciteer jullie voor de ijver die jullie tonen om de algemene orde te bewaren. Dat is wel eens anders geweest!

Breng de beschuldigde in het paleis.. Ik wil Hem zelf verhoren.





Dus je bent toch wel een Koning?

Ja, Ik ben een Koning!

Ik ben in de wereld gekomen, om van waarheid te getuigen. En wie de waarheid kennen wil, luistert naar Mij!

De Waarheid.. ach, wat is waarheid?



Het is heel duidelijk dat ik hier niet met een gevaarlijke oproerkraker te maken heb.. misschien eerder met een filosoof... of een zachtgedige fantast. Maar de woede van de Farizeeërs tegen deze Jezus moet een andere, geheime oorzaak hebben... Ik moet nadenken... want ik laat me niet manipuleren..



Breng de beschuldigde naar het wachtklokaal!



Ha, hier komt er één die denkt een Koning te zijn!

De Koning?



Hallo, Majesteit! Kom hier, we willen wat lol hebben...



Intussen, bij Pilatus...









Kalmte! Ik laat beiden hier komen, zodat jullie ze zien en beoordelen, om de goede uit te kiezen.



Wachten, breng Jezus en Barabbas hier!



Zie, de mens!

Nee, niet Jezus, maar Barabbas!

Barabbas! We willen Barabbas! Laat hem vrij!

Aan het kruis met Jezus! Kruisig Hem! Hij verdient de dood!

Ja, prima! Schreeuw voor Barabbas, jullie bewijzen de natie een grote dienst!

Jezus is slechts een zwendelaar, Hij bedriegt het volk. Hij verdient de dood!



Barabbas!

Barabbas!

Schamen jullie je niet, om Jezus van Nazareth te laten veroordelen?

...een grote profeet, die de blinden, de verlamden en zieken geneest en opkomt voor de armen en verdrukten. Hij geeft ze nieuwe hoop...



Oh, wat verschrikkelijk! Zie hoe ze Jezus hebben toetgetakeld!

...we dachten dat Hij de Messias was, op Wie we wachtten...

Jullie willen mij dwingen om deze Jezus te veroordelen en te kruisigen... doen jullie dat zelf, want Ik vind Hem onschuldig!

Wij hebben het recht niet meer om een doodstraf ten uitvoer te brengen... maar naar onze wet moet Hij sterven, omdat Hij zich voor de Zoon van God uitgeeft!



Pas op Pilatus, dat u zichzelf niet in grote moeilijkheden brengt..



...hier is één, die zich als Koning opstelt. Dus is Hij in opstand tegen uw keizer van Rome... als u Hem vrijlaat, gedraagt u zich niet als een vriend van de keizer!

Zet toch niet uw positie op het spel! U riskeert in ongenade te vallen! Wat zou het, een Jood meer of minder...



Volhard toch niet om deze onschuldige te verdedigen, de leiders van het volk willen Zijn dood tegen elke prijs. Als u Hem vrijlaat, gaan ze naar de keizer!



Inwoners van Jeruzalem, moet ik jullie Koning kruisigen?

We hebben geen Koning, dan de Keizer van Rome!





Hier heb je de plaatsvervanger van Barabbas!

Geen zorg, Hem zullen we extra aandacht geven...



Dat is degene die zich voor Koning uitgeeft. Ontzie Hem niet! Maar geef Hem een speciale behandeling... een koninklijke!

Die dag zullen drie executies worden uitgevoerd. Volgens de voorschriften moet iedere veroordeelde eerst geseld worden...



Dat was het voor de Koning der Joden. Ik geloof dat Hij zijn portie gehad heeft!

...Nu moet Jezus Zelf de dwarsbalk van Zijn eigen kruis dragen. Met een bord om Zijn nek waarop de beschuldiging staat geschreven.



En de treurige stoet zet zich in beweging...



Opzij jullie! Laat ons erdoor!

Wie is dat daar?

Dat lijkt Jezus van Nazareth wel, de beroemde profeet.

Daar zien we een man, die enkel goed deed. Hij genas de zieken en kwam op voor de armen en verdrukten. Oh, wat onrechtvaardig! De Farizeeërs haten Hem...want Hij sprak de waarheid en wond er geen doekjes om.

Wee hun! Ze hebben Hem zonder reden gehaat! En overgeleverd aan de Romeinen...

er is er één gevallen!



Hij haalt het niet! Hij heeft te veel bloed verloren door de geseling...



Hé jij daar! Neem die balk van de veroordeelde over en draag hem naar Golgotha. Dit is een bevel! Schiet op en gehoorzaam!

Ik? Maar ik woon niet in Jeruzalem! Ik ben Simon, een vrije man uit Cyrene... ik verricht geen slavenarbeid.

Probeer je er toch niet aan te onttrekken, dat kan je duur komen te staan. Die Romeinen zijn niet mals en trouwens Golgotha is niet ver meer..

Ik neem het van je over, sta op...

Help Hem, Simon, Hij is onschuldig. Het is Jezus van Nazareth, de grote profeet...





Dochters van Jeruzalem, huil niet over Mij, maar huil over jullie zelf en je kinderen, over hetgeen spoedig zal gebeuren...

want er zal een verschrikkelijk onheil over deze stad komen!



Kijk, daar is Golgotha, dat betekent Schedelplaats, dat is de plaats van executie.

Van verre ziet het er inderdaad uit als een schedel.

En de plaats is goed gekozen, want alle gaande en komende mensen komen hier langs, zodat ze eraan herinnerd worden dat ze zich niet tegen ons moeten verzetten...



Na aankomst op Golgotha
rukken ze Jezus ruw de
kieren van het lijf.

Leg de kieren van de
veroordeelden daar op een
hoop. Die verdelen we
straks.





Overste, hoe laat is het?

Ongeveer 12 uur.



Anderen heeft Hij gered... laat de Christus nu Zichzelf redden, zodat wij nu kunnen geloven!

Als U de Koning der Joden bent, waarom komt U dan niet van het kruis af?



Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen!



We zullen loten voor zijn mantel.



Hij heeft dorst! Dat is de koorts van de stervenden. Hier, drink wat zure wijn..





Ik heb heel wat meegemaakt.. maar wat er nu gebeurt! Dit is echt de Zoon van God!



Overste, een boodschap van Pilatus voor u



Pilatus beveelt mij de veroordeelden de benen te breken, zodat ze snel sterven en ze dan van het kruis af te nemen... dit op verzoek van de Joden, anders zullen de lijken aan het kruis een vloek over het Paasfeest brengen.

Soldaten, breek de benen van de veroordeelden, zodat ze zich niet kunnen oprichten en snel zullen sterven



Deze is al dood...

Voor de zekerheid geven we Hem een speerstoot in Zijn zij.

doorzetten Nicodemus, want het is bijna avond



uit Zijn hart zie ik water en bloed vloeien...



Jozef van Arimathea, ik kan bijna niet meer...



Jezus is als een misdadiger gestorven en ik geloofde echt dat Hij de Messias was.

Ik heb van Pilatus toestemming gekregen Jezus' lichaam te nemen en het op waardige wijze te begraven.



...niet ver van hier heb ik een hof waarin ik een nieuwe grafkelder heb laten maken... daar wil ik het lichaam van Jezus in leggen.



Meteen toen ik van Zijn dood hoorde, heb ik een mengsel van aloë en mirre gemaakt... en Jozef van Arimathea brengt linnen doeken en windsels mee.



Laten we ons naasten, want als de trompet klinkt om de sabbat in te luiden, mogen we Hem niet meer begraven.



Als laatste wordt de zware steen voor de
ingang van de grafkelder gerold..



De dag na de sabbat, vroeg in de ochtend op weg naar het graf...

Salome, we hadden bij de begrafenis niet genoeg...

...tijd om het lichaam van Jezus naar behoren te verzorgen.

Maar met deze eersteklas specerijen kunnen we het alsnog doen.



Magdalena! Ik bedenk opeens, wie moet de steen van de ingang weggrollen?

Dat weet ik niet, wij zijn met z'n drieën



Kijk nou toch! De steen is weg, het graf is open!

Wie kan hier nu voor ons zijn geweest? De zon is net op...

O, wat verschrikkelijk! Ze hebben het lichaam van Jezus weggenomen!

Het is er niet meer.. wat is er gebeurd?

Nu schiet me iets te binnen. Had Hij niet gezegd dat Hij zou opstaan uit de doden?



Ik ren meteen terug naar Petrus en de andere discipelen!





Maria Magdalena is tergekeerd naar het graf. Ze dwaalt daar huilend rond.



Wat zoek je Magdalena, de Levende bij de doden?..

Waarom huil je?
Wat zoek je?



Als u de hovenier bent en als U het lichaam van mijn Meester heeft weggenomen, zeg mij dan toch waar u het gelegd hebt..



Maria...

Here Jezus?!



Mijn Here!

Probeer niet om Mij vast te houden..



..want Ik zal terugkeren naar Mijn Vader in de Hemel, maar ga en zeg het Mijn broeders...



Vrienden! Ik heb Jezus gezien! Hij leeft! Hij is opgestaan! Luister, wat Hij mij verteld heeft!



Magdala, je bent door je verdriet overweldigd

Wees verstandig en denk rustig na. Dat is toch onmogelijk!

Bah, wat een sentimentele reactie van die vrouw..



Wat een teleurstelling! Ik had echt gehoopt en gedacht dat Jezus de Messias was..



..en nu is Hij op een armzalige manier aan het kruis gestorven, als een misdadiger.

Ja, Kleopas, wat een teleurstelling. Ik ben net zo verbijssterd als jij.

Goedenavond vrienden! Jullie kijken zo somber...

Waar praten jullie toch zo druk over?



Over Jezus van Nazareth, waar heel Jeruzalem over praat...



Wij behoren tot degenen, die al hun hoop op Hem hadden gesteld.

..Ja, voor ons was Hij de Christus, de Verlosser, maarja..

Nu is het al de derde dag dat Hij dood is.. alles is over..

De vrouwen uit onze groep hebben ons ongelofelijke dingen verteld..

Deze ochtend waren ze in alle vroegte bij het graf





Een tijd later...





Aan de maaltijd neemt Hij het brood, spreekt de zegen uit, breekt het en geeft het hun...

Door deze handeling herkennen zij Hem...



Snel! Terug naar Jeruzalem!

Dit moeten we de discipelen vertellen!

Jezus leeft! Jezus leeft!



Het was zo adembenemend zoals Hij de boeken aan ons verklaarde.. Ik had kunnen weten dat Hij het was!



En ik! Eerst begreep ik het niet, maar Hij maakte alles zonneklaar!

Vrienden! Luister! Groot nieuws.

Hoor eerst naar ons! Jezus leeft!! Hij is opgestaan! Hij is aan Petrus verschenen!



Wij hebben Hem ook gezien, wij herkenden Hem aan het broodbreken!



Vrede zij U, mijn vrienden!



Wat? zie ik echt of droom ik? Is dat Jezus? of een geest?

Waarom twifelen jullie? Betast Mij en zie: een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals jullie zien dat Ik heb!



Jezus leeft! Oh, wat ben ik blij! En ik zie Hem met mijn eigen ogen.

Sommigen van jullie twifelen nog. Hebben jullie iets te eten?

Hier is nog wat gebraden vis...



Vrienden, de heilige Schriften, de Bijbel, heeft beschreven dat de Christus lijden en sterven moest voor de vergeving van zonden en de verzoening tussen God en mensen. Dat is volbracht! Jullie zijn er getuigen van.



Bij de eerste verschijning, een dag na Pasen, was Thomas er niet bij...



Dat hadden jullie moeten doen en dan hadden jullie ontdekt dat jullie het slachtoffer waren van de illusie. Als ik niet mijn vingers in de spijkerwonden steek en mijn hand niet de speerwond kan voelen, zal ik het niet geloven. Noot!



Plotseling staat Jezus in hun midden...





Vrienden, ik heb besloten om vannacht te gaan vissen!

We gaan met je mee!

Gedurende de hele nacht vangen ze niets...

bij het ochtendgloren, als ze naar de kant varen...



Hallo, mensen. Hebben jullie vis?

Nee, we hebben niets gevangen

Een vermoeiende nacht. Ons uitgesloofd en de netten zijn leeg!



Geloof Mij

..werp het net over de rechterkant en je zult wat vangen!

Wat zegt Hij?

We moeten het net over deze kant uitzetten

Hij heeft misschien een school vissen gezien.

We proberen het. Kom, nog eenmaal, op jullie plaatsen...

..en werp het net uit!

Die wandelaar had gelijk!

Het lijkt wel of alle vissen op deze plaats zijn gekomen...

Iets later, terwijl ze het net inhalen...



Dat doet me denken aan een soortgelijke visvangst... Kijk, Petrus. Ik heb het geraden! Het is de Here Jezus!







Petrus, heb je me lief?



Ja, heb je me lief, zelfs meer dan de anderen?



Ja... ja Jezus! U weet het! U weet alles! U weet dat ik U werkelijk liefheb!



Zorg voor mijn schapen en lammeren... wees een goede herder!

Die arme Petrus, hij huilt.. dat houtvuur heeft hem waarschijnlijk aan dat andere vuur op het plein herinnerd.



Alle macht in de hemel en op de aarde is Mij gegeven



Ga en getuig aan alle volken en maak ze tot mijn discipelen! En ik ben met jullie tot het eind der tijden!

God's liefde voor u (jou)

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. **(Johannes 3:16)**

God echter bewijst zijn liefde voor ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. **(Romeinen 5:8)**

Want allen hebben gezondigd. **(Romeinen 3:23)**

Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. **(1 Timotheus 2:5)**

Jezus zei: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. **(Johannes 14:6)**

En het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is niet in ons. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. **(1 Johannes 1:8,9)**

Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet door werken, opdat niemand roeme. **(Efeziërs 2:8)**

O God, wees mij zondaar genadig! **(Lucas 18:14)**

Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden. **(Handelingen 16:31)**

het Goede Nieuws is:
Jezus is opgestaan uit de dood
Hij Leeft!

Gebed: Jezus, ik geloof met heel mijn hart,
dat U ook voor mijn zonden gestorven bent.
Ik belijd al mijn zonden en vraag om vergeving.
Kom en woon in mijn hart.
Vanaf nu is het:
Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede
in heel mijn leven en in al mijn doen en laten.
Ik dank U, dat U mijn Redder wilt zijn.
Amen!